

VELSIGNELSER TIL HELBREDTE FRAFALDNE

"Jeg vil helbrede deres frafald og elske dem med glæde. Min vrede vender sig fra dem. Jeg er som duggen for Israel, der skal blomstre som liljen og slå rødder som Libanons træer. Dets grene skal brede sig, så det bliver prægtigt som oliventræet, dufter som Libanons træer. De, der bor i dets skygge, skal dyrke korn på ny. De skal blomstre som vinstokken, berømmes som vin fra Libanon." (Hoseas' Bog 14:5-8)

Igennem hele Hoseas' Bog taler Gud til et frafaldent Israel. Her hen imod slutningen af bogen giver Gud et storslået løfte: "Jeg vil helbrede deres frafald." Gud så, at Israel var optaget af at vende sig bort fra Ham (Hoseas' Bog 11:7), men Han lovede at helbrede et angrende Israels frafald. Han gjorde det ikke, fordi Israel fortjente det, som om deres anger og omvendelse gjorde dem til værdige modtagere af denne særlige berøring fra Gud. Gud gjorde det derimod, fordi det ligger i Hans natur at elske dem. På baggrund af denne storslåede kærlighed, gav Han derfor dette storslåede løfte.

Løftet er medfølelse. Ordene "Jeg vil helbrede deres frafald" viser, at Gud ser på vores frafald mere som en sygdom end en forbrydelse. Han sagde ikke, "Jeg vil tilgive deres frafald." Det er som om, Gud ser sit arme, svage folk og husker på, at de blot er støv, at de igennem deres frafald nemt falder som ofre for hundredvis af fristelser og at de hurtigt farer vild. Men i sin godhed behandler Gud dem alligevel ikke som rebeller, men nærmere som patienter, og Han ønsker, at Hans folk ser Ham som en læge og en helbreder.

Løftet er bestemt. "Jeg vil helbrede deres frafald" er definitive ord. Gud sagde ikke, "Måske vil jeg helbrede", "Jeg kan helbrede" eller "Jeg vil forsøge at helbrede." Dette forsikrer os om, at hvis vi kommer til Gud for at blive helbredt for vores åndelige frafald, så vil Han gøre det! Gud er for god en læge til at tillade, at nogen patient forlader Hans "kontor" uden at blive helbredt åndeligt.

Løftet er personligt. Ordene "Jeg vil helbrede deres frafald" taler om specifikke mennesker; Gud talte til dem personligt. Vi er nødt til selv at komme til 'Den Store Læge' og bede om helbredelse. Men for at modtage den, må du dog først regne dig selv for at være en af de frafaldne.

Løftet er stærkt og fuld af kraft. Når Gud siger, "Jeg vil helbrede deres frafald", så taler Han ikke om en lille helbredelse eller en delvis helbredelse. Hans hensigt er at udføre en storslået, komplet genoprettelse. Dette afsnit fra Hoseas' Bog viser os alt det, der genoprettes, når vi vender tilbage til Herren fra vores tilbagefaldne periode:

- Vækst genoprettes (han skal blomstre)
- Skønhed genoprettes (blomstre som liljen)
- Styrke genoprettes (og slå rødder som Libanons træer)
- Værdi genoprettes (bliver prægtigt som oliventræet)
- Velbehag genoprettes (dufter som Libanons træer)
- Overflod genoprettes (skal dyrke korn på ny...blomstre som vinstokken...berømmes som vin fra Libanon).

Men bedst af alt; løftet om genoprettelse betyder, at den, som tidligere var frafalden, vil blive en velsignelse for andre. Ordene "Dets grene skal brede sig" giver antydningen af et vidtrækkende træ, der forsørger andre med frugt, skygge og læ. Når Gud genopretter sit folk, bliver de en velsignelse for andre.

Er du frafalden? Tegnene behøver ikke nødvendigvis at være specielt åbenlyse for andre, der betragter dit liv. Når du ser et træ, som er knækket midt over i en kraftig storm, så er det let at tro, at det var vindens kraft, der fik træet til at bukke under. Men ser du lidt nærmere efter, ser du ofte, at insekter havde været på arbejde i træet i et stykke tid, hvilket gjorde det svagere og svagere. Det var i virkeligheden ikke vinden, der gjorde det – andre træer rundt omkring stod imod vinden. Det skyldtes derimod det langsomme forfald i træets styrke, idet insekter gnavede løs måned efter måned.

Lad ikke et frafaldent forhold med Gud gnave din styrke bort som åndelig cancer. Tag Ham i stedet op på det nådefulde og generøse løfte om helbredelse og genoprettelse.

Af David Guzik.